
NIEUWSBRIEF



Zendingkerk Ermelo

Beste Zendingkerkers,

Wij presenteren jullie deze eerste Nieuwsbrief via onze eigen website.

Wij hebben ervoor gekozen om in deze moeilijke periode, waarin het coronavirus het samenzijn in onze kerk sterk heeft veranderd, elke twee weken een Nieuwsbrief uit te brengen met diverse wetenswaardigheden.

Op deze manier hopen wij u betrokken te houden bij elkaar en ook voor elkaar.

Wij stellen het eveneens zeer op prijs als u zelf ook met gedichten, foto's en korte verhalen een bijdrage wilt leveren aan deze nieuwsbrief.

Deze kunt u sturen naar dinivbruxvoort@gmail.com

Wij wensen u heel veel leesplezier toe!



Pasen en de pandemie

Het went niet.

En ik weiger om eraan te wennen. Het voorgaan zonder u met lijf en leden erbij is en blijft een groot gemis. Zeker, ik ben blij met de techniek en een paar mensen die er uren in steken zodat het allemaal werkt. Hulde! Want op die manier kunnen we elkaar toch helpen om te putten uit onze bronnen van geloof, hoop en liefde.

We laten ons niet weerhouden om Pasen met elkaar te vieren. Bij alle coronageweld – juist niet! Dat daar een graf open is gegaan, mag ook zo een bron van hoop zijn, dat deze engte en dit opgesloten-zijn zal ophouden en weer zal wijken en verruimd voor een hernieuwd, herschapen leven.

Pasen is dan ook net zoals toen een fantastisch leermoment. De leerlingen werden uitgenodigd om niet stil te blijven staan in hun verdriet, maar om naar Galilea te gaan, waar het allemaal is begonnen: de woorden en daden van bevrijding en genezing, erkenning en waardigheid. Zaak om met de opgedane ervaringen nu zelf als gemeenschap van de Opgestane aan de gang te gaan.

Wij vandaag worden uitgedaagd om beter voor het kwetsbare en bedreigde leven op te komen en te zorgen in onze leefomgeving en op onze planeet als geheel.

In kleine bezetting zullen we het niet nalaten om bij de graven te staan. In de overtuiging dat ze door Gods liefde geopend zullen worden. Doordat wij de doden gedenken, ons kwetsbaar en eindig leven, onze onlosmakelijke verbondenheid met elkaar die in Christus' vrede van eeuwige waarde is. Niet te temmen, niet te breken, niet kapot te krijgen.

U zij de glorie, opgestane Heer....

Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven doet, vrede die bij ons blijft.

Rainer Wahl

(Palm)Pasen met de kinderen

Ons kindernevendienst project 'Een teken van leven' is een beetje in de soep gevallen. De tekenen van leven die we door wilden geven, bewaren we gewoon voor later. Net als de sedermaaltijd die we Paasmorgen wilden houden, omdat we dan zouden vieren dat het volk Israël uit Egypte werd bevrijd. Doen we gewoon later een keer; richten we ons nu op Pasen.



Voor Palmpasen hebben de jongste kinderen thuis stokken versierd met haantje, takje en veel lekkers. Door de vrolijke foto's genieten we er allemaal van mee.

PaasChallenge op Stille zaterdag

Stille zaterdag gaan we mee doen aan een PaasChallenge: een soort wedstrijd tussen gezinnen van de Zendingskerk. Het thema is 'Wees niet bang'.

De deelnemers volgen Jezus in zijn laatste dagen van zijn leven. Onder zware omstandigheden zegt hij vaak tegen zijn volgelingen: "Wees niet bang!" Maar dat is best vreemd omdat er juist heel veel is om bang voor te zijn. In dit paasspel moeten we puzzels oplossen en opdrachten doen waarmee we punten kunnen scoren. En gaandeweg ontdekken we dan dat Jezus de angst niet weghaalt, maar iets nieuws geeft, iets extra's. Jezus haalt je niet uit het gevaar maar hij geeft liefde, hoop, rust, vertrouwen, geloof, moed om de situatie aan te kunnen. Of om dit door te geven. Komen we toch nog dicht bij ons project uit 😊. We hebben er zin in!

namens de kindernevendienst,
Heleen Bakker

Diaconale acties in april

De diakenen van de Zendingskerk informeren u graag over de Paasgroetenactie voor gedetineerden binnen en buiten Nederland, de Spaardoosjes en de collectedoelen in de maand april.

De Paasgroetenactie

De kaarten waren al gekocht, maar kunnen nu helaas niet worden uitgedeeld in de kerkdienst. Daarom deze vraag aan iedereen die dit leest: Zou u vóór 15 april a.s. een Paasgroet + uw eigen naam willen sturen naar dinels65@gmail.com? Uw groet en naam worden door leden van de themagroep Gevangenen van Hervormd Ermelo op een kaart geschreven en doorgestuurd naar gevangenen binnen en buiten Nederland. U kunt tot 24 april ook zelf kaarten kopen en versturen. Het adres en meer informatie vindt u op onderstaande website:



<https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/>

Diaconale collecten

We geven u de gelegenheid om ook in onze bizarre omstandigheden iets voor medemensen in andere delen van de wereld te blijven doen.

U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. gift collectes april 2020. Uw gift wordt dan evenredig verdeeld tussen onderstaande projecten. U kunt natuurlijk ook een rechtstreekse gift naar één of meerdere projecten overmaken.

Diaconale maandcollecte april

De diaconale maandcollecte (normaal gesproken de tweede rondgangcollecte) is in april (vier zondagen) bestemd voor de internationale Professor Juhász István Stichting in Nederland.



Deze stichting ondersteunt theologiestudenten in Roemenië die geen of weinig middelen hebben, de bij- en nascholing van Roemeense predikanten en theologisch wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie vindt u op de site: <http://www.proteo.cj.edu.ro/en/institute>

Rekeningnummer NL95 RABO 0302707700 t.n.v. de Prof. Juhasz Stichting te Zwolle.

Spaardoosjes

Speciale aandacht vragen we voor de Spaardoosjes die bij aanvang van de 40-dagentijd uitgereikt zijn om te sparen voor ons driejarig project Bethania in Moldavië. Bij het dagcentrum van Bethania ontvangen kwetsbare kinderen o.a. hulp bij het maken van hun huiswerk en krijgen ze psychosociale hulp en een maaltijd aangeboden. Voor ouderen regelt Bethania bijv. thuiszorg en warme maaltijdvoorziening aan huis. Op eerste Paasdag zouden de gevulde Spaardoosjes worden ingezameld tijdens de dienst.



Nu dit niet door kan gaan, vragen we u om de inhoud van de Spaardoosjes over te maken naar Kerk in Actie NL89 ABNA 0457457457 o.v.v. projectnummer PLUS W 015101 Bethania.

Wekelijkse diaconiecollectes

- **Zondag 5 april – Bethania, Moldavië**

De eerste rondgangscollecte op zondag 5 april (Palmzondag) is ook bestemd voor Bethania in Moldavië. Zie hierboven voor informatie over Bethania.

- **Zondag 12 april – kansarme kinderen in India**

Eerste Paasdag is de eerste rondgangscollecte voor Kerk in Actie: Onderwijs geeft kansarme kinderen in India een toekomst.

Kasteloze Dalit-kinderen in India krijgen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Op deze manier wil Kerk in Actie samen met lokale partnerorganisaties eraan meewerken om het onderdrukkende kastensysteem te doorbreken.

Zie ook het filmpje: <https://vimeo.com/386693805>

NL89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte

- **Zondag 19 april – Inloophuis De Parasol**

De collecte is bestemd voor **Inloophuis De Parasol** in Ermelo. Dit is de buurt-huiskamer in Ermelo-West waar je zomaar binnen kunt lopen of deel kunt nemen aan diverse activiteiten. De Zendingskerk wil betrokken zijn door inzet van vrijwilligers en financiële ondersteuning.

NL18 RABO 0133273172 t.n.v. Inloophuis de Parasol, Ermelo

- **Zondag 26 april – Bethania, Moldavië**

Ook op **zondag 5 april (Palmzondag)** is de collecte bestemd voor **Bethania in Moldavië**. Kijk bij ‘Spaardoosjes’ voor meer informatie over Bethania.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medeleven en uw bijdrage.

Diakenen Zendingskerk

NAT OP DE ZAKDOEK

De dag begint. Ik maak mijn bed op, dan is er alvast één ding dat gelukt is, dat klopt. Bij het lezen van de krant slaat de verwarring toe, de narigheid ligt op je ontbijtbord en ik schiet vol. Van een oud-huisarts die buiten door een verrekijker naar zijn demente vrouw moet kijken, omdat hij niet op bezoek kan in het verpleeghuis. Heeft zijn hele leven zieke mensen geholpen. Later van het opeens horen van het Erbarme Dich uit de Mattheuspassion en in de avond van een journaalbeeld van een Italiaanse arts die zomaar in huilen uitbarst in een ziekenhuisgang. Hij zit op zijn hurken; uitgeput.

Wij noemen dat in onze familie “nat op de zakdoek zijn”, als je snel ontroerd bent. Ik weet niet of het een staande uitdrukking is. Je zou me met recht nu een “Kleenex-vrouw” kunnen noemen. Het houdt niet op, al wekenlang. Het bizarre, Janus-koppige, is dat er ook wat te lachen valt. Je lacht je tranen als je al die gekke filmpjes, foto’s en cartoons ziet. Om niet meer bij te komen; weer Kleenex nodig! Balkonscenes, raamgesprekken, de huismus als geuzennaam en kapsels, die op die van Einstein of Tina Turner gaan lijken.

Zo meanderen we als mensheid naar Pasen toe, naar altijd weer Pasen. Naar de troost van de herhaling. Nu een feestdag met een rouwrandje. Geen Urbi et Orbi met pelgrims van over de hele wereld, geen kerkdiensten, geen files naar waar dan ook. Opgehokt zijn we, lonkend naar sociale contacten, lonkend naar vrijheid. Zelfs de doden op het Zendingskerkhof moeten het zonder trompetgeschal doen en zonder ons. En wij zonder elkaar. Stil, alleen op het balkon of in de eigen achtertuin. Op Palmzondag heb ik in mijn achtertuin paaseieren verstopt die ik paasmorgen ga zoeken. Niet genoteerd waar, dus dat wordt nog een hele klus. Back to basic, genieten op de vierkante centimeter en vast uren zoekplezier. Dit wordt hilarisch. Had ik nou maar Kleenex gehamsterd. Lachen door je tranen heen. Echt Pasen.

Titia Dijk-Gilhuis
Dijk-gilhuis@hetnet.nl



Uit het moderamen

Kerkdiensten

Ondanks de coronacrisis draaien we volop de kerkdiensten. We doen ons uiterste best om deze zo goed mogelijk bij u in de kamer te laten komen.

Enkele gastpredikanten kunnen helaas deze dienst niet invullen. Daarom zijn we heel blij, dat Heleen Bakker en Sjoerd Zwaan zo bereidwillig waren voor te gaan in die lege kerk. Ik kan u zeggen dat het vreemd is. Heel fijn om positieve reacties te ontvangen.

Contact

Onlangs vond u uitgave nummer 3 van Contact op de deurmat of in uw mailbox. Daarin zijn wat ongerechtigheden achtergebleven. De inleverdatum van kopij moet zijn 4 mei en Contact verschijnt op 15 mei.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar maandagavond 31 augustus 2020. Een belangrijke datum en we hopen elkaar dan zonder problemen te kunnen ontmoeten.

De vredesduif



Op 31 maart werd een nieuwe vlag opgehangen. Een blauwe vlag met de vredesduif. Tot grote verbazing van onze koster Christien was deze de volgende morgen verdwenen. Een bewoner van de Harderwijkerweg vertelde dat zij die nacht drie knapen bezig zag om de vlag weg te halen. Er is aangifte van gedaan. Enige tijd geleden was afgesproken dat wij altijd zullen vlaggen en daarvoor per maand een andere vlag willen ophangen. Of we hiermee verder gaan, kunnen we nog niet berichten.

Margot Sants-Kottman, scriba

TIP: MATTHEUS PASSION BELUISTEREN

WILT U EEN PRACHTIGE DIGITALE UITVOERING VAN DE MATTHEUS PASSION
BELUISTEREN

GA DAN NAAR: <https://www.bachvereniging.nl/nl/bwv/bwv-244/>

DAAR KUNT U DE UITVOERING STARTEN.

UITVOERENDEN ZIJN DE BACHVERENIGING O.L.V. JOS VAN VELDHOVEN.

VEEL LUISTERPLEZIER TOEGEWENST!

Andere tijden voor de Cantorij

Doorgaans verglijdt de tijd zonder merkbare onderbrekingen, zoals de continue loop van de secondewijzer langs de cijfers van het uurwerk.

Maar nu het Coronavirus ons leven inmiddels grondig heeft veranderd realiseren we ons allemaal hoe de tijd ineens schoksgewijs lijkt te zijn versprongen. In ons dagelijks leven zijn de voorheen vanzelfsprekende routines niet meer van toepassing. Dat geldt voor het vertrouwde ritme van de wekelijkse zondagse samenkomsten in onze Zendingskerk maar in het bijzonder voor de hoogtepunten in de kalender van het kerkelijk jaar.

[Lees het hele verhaal met spannende linkjes op de website.](#)



*..Het leven bloeide knoppen open
en sloot ze toen de avond viel..*

Foto: Gea Schaftenaar * Tekst: Herma Weerstra

*Het Licht van Christus
schijnt ook in deze dagen*